

# PREEKSCHETS VANUIT EEN EVANGELISCH CHRISTELIJKE INVALSHOEK

Teksten: Genesis 2 en 3, Jesaja 61

Auteur: Dominee Harry Zijlstra uit Amsterdam

*Harry Zijlstra (44) is 21 jaar getrouwd met Esther de Groot. Hij is 19 jaar werkzaam geweest als leider en voorganger in Gouda en Heerenveen en sinds 2013 leider en voorganger in de Pinkstergemeente Amsterdam.*

## THEMA: Face2Face

### Opening:

- A. Je kunt de preek beginnen met het poneren van een stelling:

“Christenen zijn betere huwelijkspartners”

Is dat waar of niet waar? (laat gemeenteleden reageren door bv. handen op te steken bij WAAR/NIET WAAR)

- B. Vertel over je eigen worsteling om een goede partner te zijn in je huwelijk. Wat doe je om een goede partner te zijn? Op welk punt loop jij wel eens vast? (vraag je partner evt. hoe en wat je zou kunnen en mogen delen )

Stel de vraag: **Wat zijn jouw huwelijksidealen?** (zoveel mensen, zoveel wensen)

Zijn Christenen betere huwelijkspartners?

In ieder geval hebben we toegang tot het ‘basisplan’ van God! Gods ideaal!

### Lees Genesis 2:22-25

Het basisplan van God is dat een man en een vrouw samen één worden in het leven.

God legt in de relatie van de eerste man en de eerste vrouw een basis voor Zijn ideaal voor de mens. Hij wil dat de mens vreugde ervaart aan iemand die tegenover hem of haar staat. *Face to Face!*

Staat jouw partner op nummer één in je leven? Of bespreek je soms nog dingen eerder met je ouders of vrienden dan met je man of vrouw?

Je partner is niet een toevoeging aan jouw leven, of één van de vele ‘zaken’ in je leven. Je partner IS je leven. Jij bent van hem en hij is van jou!

In dit Bijbelgedeelte zie je dat één worden het doel is van God voor man en vrouw. Één vlees. Dat betekent niet alleen een lichamelijke nabijheid en éénwording. Maar het gaat over het samensmelten van twee levens.

*“Het huwelijk is de verstrengeling van één man en één vrouw die elkaar vertrouwen en zich (daarom) volledig aan elkaar overgeven en zich aan elkaar toewijden.”*

In Gen.2:25 staat dat Adam en zijn vrouw beiden naakt waren maar dat zij zich niet voor elkaar schaamden

Dit is het ideaal. We weten dat het ideaal verstoord is door de zondeval.

### Lees Gen. 3:7

De ontdekking dat zij naakt waren brengt angst. Adam en Eva kunnen niet meer onbevangen naakt zijn voor elkaar.....

Gen. 3:10 Laat zien dat de mens ook angst voor God heeft, omdat.... hij naakt is.

De mens is niet meer Face to Face met God en niet meer Face to Face met zijn partner...

Daarom moeten we inzet tonen om een huwelijk tot een succes te maken. Het begint bij Liefde en Trouw:

- Face to Face is open, eerlijk en kwetsbaar zijn; is er iets dat je niet aan je partner durft te vertellen?
- Vertrouwen betekent kwetsbaar (durven) zijn.
- Vertel jij de dingen waar je naar verlangt in je huwelijk aan je partner? Waarom niet?
- Neem jij de tijd om te luisteren naar je partner en door te vragen over dingen die hij/zij zegt? Waarom (niet)?
- Reageer je open en niet afwijzend op de vragen en verlangens van je partner?
- Hoeveel tijd breng je samen door? (regel af en toe oppas voor de kinderen)
- Welke uitdaging ervaar je als een beproeving voor je relatie?
- Voel jij je veilig bij je man/vrouw? Waarom (niet)?
- Geef je elkaar de ruimte om je te ontplooiën in het leven?
- Ben je bereid om hulp te vragen zodat jij en je partner weer in gesprek komen?

### **Lees Gen. 3:21**

De HEERE God maakt kleding voor de mens, Hij komt ons tegemoet in onze nood! Het is een voorschot op betere kleding.

### **Lees Jesaja 61:10**

Woorden van iemand die bij God hoort: Ik heb kleding van gerechtigheid ontvangen! Ik hoef mij niet meer voor God of mensen te schamen!

Wat een vrijheid, wat een vreugde, wat een intimiteit! Met God EN met mensen. Je mag jezelf weer laten zien!

Door de vergeving van zonden door het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha. En door de vernieuwing van de Heilige Geest, zijn wij een nieuwe schepping! De relatie met God is hersteld! Geen verstoppertje meer spelen voor God! Opnieuw Face to Face met God!

Dit brengt vernieuwing in alle relaties met alle mensen. Maar toch zeker in het huwelijk!

Geen verstoppertje meer spelen voor je partner!

Twee Christelijke partners die samen met God willen bouwen hebben grote kans op succes!

Vertrouwen op God en Vertrouwen in elkaar scheppen samen een sfeer van intimiteit waar je kwetsbaar mag zijn.

Natuurlijk leven we nog niet in een volmaakte wereld, maar door Gods Woord en Geest hebben we de keuze om Gods ideaal vorm te geven in ons (huwelijks)leven.

Vergeving en genezing van onze gebrokenheid kan juist in een huwelijk plaatshebben als we van God willen leren een geweldige partner te zijn.

Vandaag is het tijd om je agenda te pakken en regelmatig tijd vrij te maken om Face to Face in gesprek te zijn. (geen telefoon, app, computer, televisie!)

**Vergeet niet God bij je gezamenlijke gesprekken te betrekken en bid samen voor jullie besproken onderwerpen.**