

Teksten: Koran

Auteur: Imam Abdel Aziz Abousellam, islamitisch geestelijk verzorger

Iman Abdel Aziz Abousellam is als geestelijk verzorger verbonden aan het jongerenbehandelcentrum De Koppeling te Amsterdam en aan de justitiële jeugdinrichting Teylingereind te Sassenheim. Abdel is getrouwd en vader van drie zonen.

In de Koran heeft liefde een grote plek. Een van de eigenschappen van Allah is "Al wadud" wat de Liefhebbende betekent. Liefde is heel belangrijk voor de mensen omdat daaruit gezinnen, relaties, families en vriendschappen ontstaan. Het heeft een fundamentele rol in ons leven. Er staan in de islam twee soorten liefde centraal:

De liefde voor Allah en daaruit voortkomend de liefde voor de mede mensen.

Het is dus de bedoeling dat de liefde die je hebt voor Allah ervoor zorgt dat je ook liefde zult hebben voor alle mensen ongeacht hun geloof, cultuur, en afkomst.

Eerste soort liefde

Vanuit de koran spreekt Allah over liefde voor degene die in Hem vertrouwen en de boodschapper van Allah (de profeet Mohammed) volgen:

*Zeg: "Als jullie van Allah houden, volg mij dan. Allah zal van jullie houden en Hij zal jullie zonden voor jullie vergeven. En Allah is Vergevensgezind, meest Genadevol". (3:31)
Voorzeker, Allah houdt van degenen die vertrouwen stellen in Hem. (3:159)*

De liefde van Allah voor mens is onmeetbaar groot en dat wordt vooral gevormd door zijn Barmhartigheid (rahma). Zijn liefde is zelfs groter dan de liefde van een moeder voor haar kind. Zo lezen we in de tradities dat Allah 100 procent Barmhartigheid bevat en daarvan één honderdste verdeeld heeft over de mensen waarbij de moeder heeft meeste heeft ontvangen. Zo lezen we in de volgende overlevering:

Waarlijk, op dezelfde Dag waarop Allah de hemelen en de aarde schiep, heeft Hij 100 delen van Zijn Barmhartigheid geschapen. Elke deel van Zijn Barmhartigheid kan de leegte tussen de hemel en de aarde vullen. En één deel van zijn Barmhartigheid zond Hij naar de aarde en daarom behandelt vooral een moeder haar kind met liefde en barmhartigheid. Zelfs de dieren en vogels behandelen elkaar daarmee met medelijden en barmhartigheid. En op de Dag des Oordeels zal Allah gebruik maken van al Zijn Barmhartigheid .

Als je eens wilt weten hoe groot de liefde van Allah voor jou is dan zegt de profeet Mohammed dat je op een regenachtige dag moet kijken hoeveel druppels er vallen. Het is ontelbaar veel. Zo groot is Zijn Barmhartigheid en Liefde voor ons.

Tweede soort liefde

Uit het bovenstaande dienen we dus ook liefdevol en barmhartig te zijn naar andere mensen te zijn. Indien we van Allah houden dienen we ook van zijn schepping te houden en dus te houden van mensen en dieren. Deze liefde dient ons te motiveren om met mensen in gesprek gaan en hun leren kennen zoals in de koran wordt vermeld:

"O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man (Adam) en een vrouw (H'awwaa-e - Eva) en Wij maakten jullie tot volken en stammen zodat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwa (vroomheid, godsvrees). Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken)."

Zo is er een prachtige overlevering waarin Allah zegt:

Mijn liefde zal diegenen ten deel vallen die van elkaar houden omwille van Mij, Mijn liefde zal diegenen te deel vallen die omwille van mij een hechte vriendschap onderhouden, Mijn liefde zal diegene ten deel vallen die elkaar omwille van Mij oprecht advies geven, Mijn liefde zal diegene ten deel vallen die elkaar omwille van Mij bezoeken (en ontmoeten).

Mede hierom steun ik het thema face2face van de stichting Mariageweek en preek ik vandaag in Naam van de liefde voor Allah en voor de medemens. Ik wil afronden met het volgende verhaal. Een verhaal over twee vrienden die door de woestijn liepen.

Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie, en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte vast in modder en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:

Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?' De andere vriend antwoordde: 'Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen.'

Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren

We zullen dus ook barmhartig en liefdevol voor elkaar moeten zijn om de liefde en barmhartigheid van Allah te ontvangen want zo zegt de profeet Mohammed:

De Barmhartige is Barmhartig voor degenen die Barmhartig zijn. Als je Barmhartigheid toont aan degenen die op aarde zijn, zal Degene die in de hemelen is, jou Barmhartigheid tonen.

In Naam van de Liefde voor Allah bid ik voor vrede en liefde op aarde. Dat we elkaar mogen ontmoeten omwille van deze onmeetbare Liefde, omwille van deze liefde elkaar spreken, zien, aankijken en leren kennen en vervolgens in Naam van deze Liefde afscheid nemen.

Met een liefdevolle groet in naam van de vrede

Abdel Aziz