

## **Hoe vind je de liefde weer terug in je relatie?**

Ik heb best een leuke relatie met mijn vrouw. Maar verliefd werd houden van. Ik miste de kriebels, het werd bijna een sleur. Vorige week een weekend van Encounter gevolgd samen met mijn partner. Mijn hemel wat was dat geweldig! Mijn vrouw en ik hadden het hele weekend voor elkaar, en we vertelden elkaar, over hoe we verliefd waren, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, en dat we verlangen naar het geluksgevoel van toen. Hoe zou het weer beter kunnen, net als toen? Ik dacht dat ik alles wist van mijn vrouw, maar ze vertelde me zoveel tijdens dat weekend, over haar belevingen, wat haar van binnen echt bezig houdt. Het mooist wat ik hoorde was, dat ze nog steeds gek van me is. Wat hebben we het gaaf gehad.

Tijdens dat weekend van Encounter, was er een topteam, van stellen die hun levensverhaal vertelden. Over hun verschillend zijn, hoe ze daarin botsten, maar hoe ze daarin elkaar ook zo prachtig aanvullen. Ze vertelden gewoon over dagelijkse voorbeelden, maar ook over diepe gevoelens die ze bij elkaar oproepen, op mooie momenten, maar ook als ze elkaar kwijt waren geweest. Met bewondering luisterde ik naar hun verhaal, hoe ze elkaar ook steeds weer oproepen en elkaar weer terugvinden, en het goed hebben samen.

We werden geïnspireerd door die verhalen, en ik herkende me er ook in, en zo zag ik ook hoe wij weer meer konden gaan genieten van elkaar.

Het weekend van Encounter heeft ons veel dichterbij elkaar gebracht. We kwamen vol energie weer thuis, en ik kon weer voluit tegen mijn vrouw zeggen: Ik hou van jou!

**Kijk op [www.encounter.nl](http://www.encounter.nl)**